

## genieten

Bijdrage van Dominique de Ruiter  
donderdag, 14 september 2006

Zo nu dan eindelijk weer een nieuw berichtje. Het is heerlijk om Thijs thuis te hebben. Eindelijk weg van dat stomme ziekenhuis. We hadden het eerst druk met op en neer rijden naar het ziekenhuis. Nu hebben we het druk met voeden, luiers verschonen en wassen (dit is natuurlijk mijn grootste hobby). 's Nachts slaapt Thijs redelijk. Maar zoals ze in het ziekenhuis zeiden de laatste fles om 24.00 uur en de eerste om 6.00 uur is er thuis natuurlijk niet bij. Maar vanacht toch 5 uur achter elkaar kunnen slapen. Dus het gaat de goede kant op. Met Thijs gaat verder alles erg goed. Toen hij net geboren was dronk hij moeilijk nu is dit geen probleem meer en had hij soms na zijn fles nog steeds honger. Dus de voeding maar iets omhoog gedaan en sindsdien gaat het nog beter.

Wij genieten dus lekker hier in Oss van elkaar!!!