

Thijs is thuis

Bijdrage van Joost de Ruiter
maandag, 11 september 2006

Eindelijk vandaag zijn we voor het laatst gaan flessen in het ziekenhuis. Thijs had het volgens mij al snel door. In 8 minuten werd de fles leegewerkt. Toen was het nog even wachten op de kinderarts. Ons geduld werd flink op de proef gesteld, maar uiteindelijk om 11 uur zijn we huiswaarts gegaan. Thijs hebben we flink ingepakt.

Maxi Cosi Cabrio met kadootjes voor de 2 afdelingen.

Thijs net thuis nog lekker warm ingepakt, Joep vindt het reuze interessant.

Joep rustig op een knauw staafje. Die was behoorlijk druk en nieuwsgierig.

,

Zo nog even uitrusten/boeren en dan is het bedtijd. Thijs zijn eerste keer in zijn eigen wiegje. Dominique gaat ook een lekker dutje doen. Ik ben nu dit berichtje aan het maken. Zodat iedereen kan weten dat Thijs ook echt thuis is.