

# Honger

Bijdrage van Dominique de Ruiter  
zondag, 3 september 2006

Vandaag werden we door het ziekenhuis wakker gebeld (om 20.00 uur ). Thijs had grote honger of we wat eerder naar het ziekenhuis wilde komen. Natuurlijk wilde we dat. Wij snel in de auto gesprongen en naar het ziekenhuis gereden. Thijs was inderdaad al wakker en had inmiddels een schone luier aan zodat we gelijk zijn fles konden geven. Er gulzig dronk hij hem op 15cc na leeg. Maar hij had nog geen zin om te slapen. Na 2 uur wakker geweest te zijn vond hij het dan toch eindelijk tijd om in slaap te vallen zodat wij ook weer met een gerust hart naar huis konden gaan. Wel gezellig zo'n wakker ventje. Dat hebben we nog niet veel mee gemaakt!!