

In bad

Bijdrage van Joost de Ruiter
woensdag, 30 augustus 2006

Vandaag is Thijs in bad geweest. Hij vond het best lekker zo slapend. Misschien heeft hij dat wel van mij afgekeken! Van dit hele gebeuren hebben we nog geen foto's wel een volledig filmpje. Misschien volgt die nog. Van een badje word je wel erg (s)loom. Dus de fles wilde niet echt vlotten. Het laatste beetje ging er dan ook met een sonde in. Tijdens het flessen horen we vaak de darpjes actief werken. Thijs had net een schone luier aan. Zo te ruiken kon hij die weer gebruiken. Het was een grote boodschap! Ik had je luiertje net af en was bezig met poetsen en er kondige zich weer een hoopje aan.

Vandaag ga ik vroeg naar bed. Morgenochtend ga ik eerst werken. En tja de eerste schooldag begint ook weer. Dus ik ben de rest van de dag onder de pannen in Breda. Één ding is zeker de fles van 23:00 uur is voor mij!