

Zonnebanken

Bijdrage van Thijs
woensdag, 30 augustus 2006

Hier lig ik dan, lekker te zonnen. Ze vinden het maar niets als ik de felle lampen kan zien dus heb ik iets voor mijn ogen. Ik had het eerst heel erg warm onder deze "zon" maar nu hebben ze hem iets minder warm gezet. Dat bevalt me een stukkie beter.

Nou je mijn foto hebt gezien zullen jullie vast geloven dat ik dit helemaal niets vind. Ik zwaai en trappel om aandacht! Soms lijkt het of ik geen oog dicht doe. Mama geeft me dan nog een beetje van de fles. Al snel ben ik dan toch in dromenland.

Papa heeft nog wat informatie opgezocht over de blauwe lamp. Iedereen heeft er wel eens van gehoord maar waarom is dat nou eigenlijk en hoe werkt het.

Verder heb ik nog heel goed nieuws. Mijn ooglapje is inmiddels weg. Mijn zonnebank kon ik niet meer terug vinden. Hey wat gebeurt er nu ik krijg weer kleertjes. Dat vind ik echt heerlijk. Eventjes later val ik lekker onder het dekentje in mijn vertrouwde bedje in slaap. (30 aug. 12:00 uur)