

## Fles

Bijdrage van Joost de Ruiter  
dinsdag, 29 augustus 2006

Zo vandaag ging ik vanaf het werk gelijk richting het ziekenhuis. Ik was erg benieuwd van de sonde en de "blauwe" lamp. Thijs liet net even van zich horen. De afgelopen dagen had hij leuke kleertjes aan maar nu is het echt zonnebanken. Ik heb zijn temperatuur opgenomen die was toch wel een beetje hoog. Ze hebben de temperatuur van de lamp gelijk iets terug gezet. Nadat ik een luiertje om geworsteld heb (lukt me best hoor!) konden we even lekker knuffelen. We zagen een mooi trekje wat Dominique ook lang gehad heeft er zat een duimpje in zijn mond. Met smakkende geluidjes. Nou van dat aanbod hebben we gebruik gemaakt duim eruit fles erin. Tien minuutjes later was het wachten op zijn boertje. Lekker liggend bij Dominique op de borst/schouder. Eventjes later hebben we hem weer terug gelegd onder de zonnebank.