

Verhuisd

Bijdrage van Thijs
maandag, 28 augustus 2006

Zo het kopje verraad het al een beetje, Ik ben verhuisd. Wat papa en mama zo goed kunnen dacht ik ook te kunnen. Ik heb 2 daagjes op de couveusekamer gelegen in een gewoon bedje. En vandaag mocht ik verhuizen . Ik had al een beetje meegekregen dat Dominique en Joost heel veel te versjouwen hadden bij hun verhuizingen. Nou ik had het goed geregeld. Mijn bedje staat op wieltjes en eronder ligt een plankje met al mijn spulletjes. Ik hoefde maar 1 ritje te maken. Op mijn nieuwe kamer lig ik bij Damian, helaas heb ik van Fieke afscheid moeten nemen :(. Maar papa en mama vertelde mij dat zij ook snel gaat verhuizen ze mag met haar ouders mee. Dat lijkt me toch ook wel heerlijk. In de nieuwe kamer is het iets frisser. Op de couveuse kamer was het lekker warm en had ik mijn mutsje al af. Zelfs de kruiken werden uit mijn bedje gehaald. Deze ruimte heeft een gewone kamer temperatuur, brrrrr dat was even wennen. Bij de eerst volgende luier vonden ze toch dat ik het iets te fris had dus mocht ik weer een knap mutsje op.

Zo ik had net mijn lekkere fles helemaal op en lig hier te genieten. Die flitsers zijn wel fel hoor!