

Kangaroen

Bijdrage van Joost de Ruiter
zondag, 27 augustus 2006

Vanavond heeft Dominique na de voeding met Thijs nog lekker gekangaroed. (Een heel bijzonder woord.) Thijs wordt dan op de (meestal blote) buik gelegd en hij kruipt dan lekker in zijn houding bij je in slaap. Beentjes in getrokken en het liefst hoofdjes tegen elkaar. Helemaal in "kattewijm" Gewoon genieten!

En wat ruikt een baby dan toch lekker.