

2de dag

Bijdrage van Joost de Ruiter
zondag, 27 augustus 2006

De tweede dag was behoorlijk druk. Ik heb een behoorlijk goede nacht gehad. Dominique iets minder. (weinig slaap) Thuis hebben we nog een lieve Joep die graag aandacht krijgt. Dus daar ben ik vanochtend mee begonnen.

Om 11 uur stond de eerste voeding en het "babytje wassen" in het ziekenhuis voor ons op het programma. Maar Dominique was er vroeg bij en om 8 uur waren Thijs en Dominique al lekker aan het knuffelen.

Het was erg mooi om te zien hoe Thijs in de "Tummytub" ging. Hij showde ons al snel hoe hij bij mama in de buik lag, precies zoals we dachten.

De temperatuur van onze kleine worm blijft mooi op pijl en Dominique is met de voeding begonnen. Zo bijna 15CC melk gedronken (10CC was voldoende). De voedingen gaan nu per dag met 10 soms 5 CC per keer opgevoerd worden. Als het goed is slaapt hij al heel snel de nachten door. Dat zou voor ons lekker zijn om zo thuis te komen.

Aah al snel staan er 2 nieuwsgierigen voor het raam. Het zijn Opa en Oma de Ruiter. Zo komen voor het eerst naar Thijs kijken. Thijs wordt omschreven als een Wolk van een baby zo mooi dat ze hem vinden. (tja deze opa en oma hebben toch al heel wat kleine wondertjes gezien!)

Na de voedingen ben ik de stad in gegaan voor wat kleine boodschappen. (jaja koopzondag in Oss) Ik heb onder andere een schrijfboekje gehaald zodat de verpleegkundigen een dagboek bij kunnen houden in het ziekenhuis. Zo weten we later precies hoe het allemaal ging. Het gaat nu ook zo snel! Nadat ik bijna alle spulletjes had gevonden ging de telefoon, Het was Broerkuh. Die wilde graag zijn peet-kindje even bekijken. Aangezien ik toch nog in de stad was heb ik Bart van het station opgepikt en zijn we doorgereden.

Na nog even in het ziekenhuis te zijn geweest ben ik op huis aan gegaan. Tijd voor een avondeten en een bekende rondje met het hondje. (huishoudelijke uitspraak)

Voor de avond stonden de opa's en oma's weer op het programma. Joke en Louis zijn vanavond ook komen kijken. Daarna hebben we Thijs nog een lekkere fles gegeven met 1 van onze eigen flessen. Zo kan hij goed aan de aankomende thuissituatie wennen.