

## Prenatal, 35 weken

Bijdrage van Joost de Ruiter  
vrijdag, 25 augustus 2006

Vandaag hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de gekregen Prenatal tegoedbonnen. De laatste broodnodige dingen zijn gehaald. Lakentjes voor het wiegje, de ledikant en een dekentje voor in de wandelwagen. Speciaal voor ons natte kikkerlandje hebben we ook een regenhoes voor de wandelwagen gekocht.

Dominique wilde ook nog een luiertas hebben voor onderweg. Bij de Prenatal hadden ze of slappe vodjes of een dure hutkoffer die bijna groter was dan de wandelwagenbak a 70 eurootjes.

Gelukkig vind ik shoppen ook leuk en wist ik dat de V&D een geschikte had. Die hebben we maar even snel opgepikt in Oss. Ideaal parkeren in Oss. je kan overal rondom de binnenstad (betaald) parkeren.

Ook hebben we nog een lampje gescoord voor om de bovenarm zodat we straks veilig met de wandelwagen over straat kunnen tijdens het uitlaten van Joep in de polder. Iets wat ik wel een fijn idee vind.

Niet te vergeten vandaag hebben we de 35ste week bereikt wie had dat nog ooit gedacht.