

Winkelen

Bijdrage van Dominique de Ruiter
vrijdag, 25 augustus 2006

Winkelen is wel iets wat ik de afgelopen 2 maanden toch wel heb gemist (joost niet, scheelt geld denk ik). Maar gisteren even de stad in geweest en daarna met z'n tweeën nog even een hapje eten. Dit was weer zo gezellig. Nu kan ik dan toch echt voorzichtig gaan genieten van mijn zwangerschap. Hoewel er nog wel wat aan mijn conditie gedaan moet worden want na 3 winkels ben ik al moe!!

Verder is mijn buik heerlijk rustig. Zo lig je met 27 weken zwangerschap in het ziekenhuis en nu ben ik op 35 weken nog steeds zwanger....