

Babykamer

Bijdrage van Joost de Ruiter
maandag, 21 augustus 2006

Eindelijk weer eens geen ritje richting het ziekenhuis maken, dus ik had al snel enkele uren over deze avond. Dominique is nog steeds lekker thuis en heeft gelukkig dus toch het babykamertje mee kunnen afmaken.

Alles is geschilderd, het beddengoed is gewassen, en de ledikant en wiegje zijn opgemaakt. Ook hebben we alle dozen met babyspullen opengetrokken om de balans van gekregen en gekochte spullen op te maken. We zijn goed op weg!