

Foto's en getuigen

Bijdrage van Joost de Ruiter
donderdag, 17 augustus 2006

Vandaag heeft Dominique foto's ontvangen die gemaakt zijn in het ziekenhuis van haar en de buik. Dus voor de mensen die nieuwsgierig zijn hier zijn ze dan.

Verder hebben we met 3en gezien dat het laatste weeënremmend pilletje genomen is om 20:00 uur. Dus als er vannacht iets gebeurd is dat heel bijzonder.

Vannacht gaan de 2 kippetjes (Ingrid en Dominique) waarvan nog 1 broedkipje vroeg op stok. (uitspraak van een Gynaecoloog over de kippetjes) Ze hopen lekker uit te slapen tot 9 uur s'ochtend zeker. Alle enthousiaste bellers zijn gewaarschuwd!

Tot morgen op de 34ste week precies