

Gaap

Bijdrage van Joost de Ruiter
donderdag, 17 augustus 2006

Oef dat was me een nachtje,

Vannacht om 00:25 ging de telefoon. Ik lag al in bed dus zat stijl overeind. Ik had al flink de kriebels. Maar Dominique vertelde het goede nieuws over Fieke. De vers geboren dochter van kamergenoot Ingrid(en Nico).

Ingrid kwam rond 03:00 weer terug op de kamer. Dominique had erg veel moeite met in slaap komen en sliep eigenlijk net pas. Helaas dus. Uiteindelijk was dit voor Dominique een nachtje met veel te weinig slaap. Hopen dat ze een beetje kan bijslapen al is er voor Ingrid wel wat bezoek te verwachten. De 4 couveuses van de kinderafdeling blijken sinds vannacht ook vol te liggen. Daar zijn wij niet zo blij mee aangezien Dominique vandaag haar laatste dagje weeënremmers heeft. (afwachten dus)