

Glijbaan

Bijdrage van Joost de Ruiter
dinsdag, 15 april 2008

Buitenspelen wordt helemaal favoriet.

Afgelopen week hebben we voor Thijs een glijbaan opgehaald in Wijchen.

Wat een gemak hij paste gewoon achter in de Xsara.

Thijs klimt er al zelf op en gaat of er weer vanaf (via de trap) of hij glijdt er vanaf. Dit kan zittend door even te stuntelen of door gelijk op de buik te gaan liggen met de handen naar voren.

Sjoef zo het gras op.