

Eerste Kerstdag

Bijdrage van Thijs
dinsdag, 25 december 2007

Het was kerstochtend 1961

Ik weet 't nog zo goed, mijn konijnenhok was leeg
En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen
En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg
Zij wist ook niet waar Flappie uit kon hangen

Eerst Kerstdag 2007 een paar cadeautjes onder de boom en een eigen Flappie (Bunny) die lekker door de tuin huppelt.
Papa was ook niet in de schuur geweest.

Stofzuiger

Lekker puh

Closeup bij de boom met statief