

Potje Bowlen

Bijdrage van Thijs
zondag, 25 november 2007

Papa zou zondag gaan bowlen met de AXClub, met een kleine tourrit vooraf. Helaas belde hij onderweg naar Utrecht dat hij toch maar naar huis kwam. De ruitenwissers gingen nl. sneller als hij zijn lichten uit zette. De radio deed het ook al niet meer. Helemaal buiten adem kwam hij een 3 kwartier later binnen. De auto was stroomloos maar uiteindelijk stond papa wel 400 meter van huis.....

Dus hebben we in huis nog maar een potje bowlen met de sesamstraat poppetjes gedaan. Hieronder een kleine foto reportage van het genomineerde speelgoed van het jaar 2007.

dit is geen kieteldood:

En als laatste nog een mooi plaatje:

.....
..... Papa heeft de auto zondag nog gemaakt. Gelukkig slingerde er nog een werkende dynamo rond in de garage. Had ie toch weer een beetje geluk!