

## De ochtenden

Bijdrage van Administrator  
maandag, 14 augustus 2006

Iedere ochtend het bekende ritme in het ziekenhuis. Hierbij moet je denken aan:

- Wakker worden
- bijkletsen met de buurvrouw (Ingrid)
- Ontbijt op bed (zie eerste foto hieronder) meestal 2 boterhammetjes en 1 beschuit.
- Plassen
- Voordat de CTG apparatuur wordt aangesloten

Deze maakt een half uurtje opnames van het hartje van de baby.

- En ondertussen bellen er graag wat mensen op om te weten hoe het gaat.

Dat bellen gaat met een mooie glimlach.

- En het ochtend ritueel stopt na een frisse douche.