

Bart 2

Bijdrage van Dominique de Ruiter
zondag, 30 september 2007

Zoals de meeste weten gaat Bart (de broer van Joost) voor onbepaald tijd naar Curacao. Daarom hadden we vorig weekend familie weekend. Mosselen eten, en rondvaart op de Dieze en nog een keer uit eten.... Thij heeft zich redelijk goed vermaakt in de boot. Met een bekertje druiven wat Thijs wel even zoet. Maar Papa mocht er geen pikken want dan werd hij heeeel boos. Natuurlijk zijn er die dag veel foto's gemaakt.