

kapper

Bijdrage van Dominique de Ruiter
donderdag, 6 september 2007

Vandaag is de kapper bij ons thuis geweest voor Thijs. Nee niet Anthea want die is pas bevallen van haar prachtige meisje... Maar onze buurvrouw Chantal was zo lief om Thijs even te knippen. Thijs vond het niet bepaald leuk. Zo snel Chantal hem maar aanraakte begon hij nog harder te krijsen. Zelf een koekje of rozijntje hielp niet. Maar Chantal had het geluk dat Thijs zijn hoofd wel stil hield zodat hij nog wel geknipt kon worden. Zijn lelijke matje in zijn nek is weer verdwenen en we kunnen weer een mooie coupe maken. Morgen zal ik zijn haartjes netjes in model doen en een foto maken zodat jullie zelf kunnen zien hoe het is geworden. Van het knippen zelf kon helaas geen foto gemaakt worden want ik was teveel bezig met Thijs af te leiden....