

Mijn vriendinnetje

Bijdrage van Thijs
maandag, 29 januari 2007

Ook vandaag kreeg ik bezoek. Eindelijk dan want eerst was ik ziek en toen Sibel en nu zijn we samen weer beter. Dus mama en Linda hebben eindelijk afgesproken. Ik vond het erg leuk om Sibel te zien. En je bent een vent of niet ik heb me lekker uitgesloofd naar haar. Tja ik weet wel hoe dat moet . Sibel had mooie kleertjes aan. Die kleur krijg ik van mama nooit aan. Gek he?? (op de foto lijkt het rood maar het is roze hoor!)

Sibel is al echt een knappe meid. Ze kan al bijna een elastiekje in haar haartjes. En ze kan al rollen. Dat kan ik nog niet maar dat komt wel. We mocht ook samen op de foto. Sibel trok wel aan mijn oor en neus maar dat komt vast omdat ze me zo leuk vindt!!