

Anthea en Tommie

Bijdrage van Thijs
zaterdag, 27 januari 2007

Toen ik vanavond wakker werd hadden we bezoek. Dat vind ik altijd gezellig. Anthea kwam me mee uit bed halen, maar mama had mij wakker gemaakt dus heb ik Anthea laten horen dat ik dat niet zo leuk vind.

Na mijn fles wilde ik wel even bij Anthea op schoot zitten. Gezellig. Toen mama en Anthea mij naar bed brachten was ik helemaal niet moe en een goede manier om tijd te rekken is gek doen.

Dus heb ik even laten zien wat ik allemaal kan. Heeeeel hard geschreeuwd gewoon omdat ik dat leuk vond. En mama en Anthea vonden het ook leuk want ik hoefde niet gelijk naar bed.