

## kinderdagverblijf

Bijdrage van Dominique de Ruiter  
vrijdag, 5 januari 2007

Gisteren is Thijs voor het eerst naar het kinderdagverblijf gegaan.

Voor mij wel erg spannend maar Thijs heeft er weinig van gemerkt.

Slapen deed hij daar wat minder. Maar ze zijn wel heel lief voor hem geweest. Hij mocht zelfs 1,5 uur op de arm bij een leidster slapen. Die had maar 2 kindjes dus het was lekker rustig. Ze vond het geloof ik wel gezellig met thijs.

Thuis heeft hij gelijk 2 uur geslapen. Er moe was hij van alle indrukken.

Erg moe ben ik ook weer van het werken. Dat ben ik niet meer gewend na een half jaar thuis zitten. Maar het was wel weer erg gezellig met mijn collega's.

Na een paar weken zullen we wel het ritme te pakken krijgen. Nu is het als ik thuis kom lekker op de bank ploffen en met Thijs knuffelen. Dit vind Thijs alleen maar erg gezellig!!